

Rune Larsson

KOLBÄCK - MIN HEMBYGD

Hembygdsföreningen



**KOLBÄCKS
HEMBYGDSFÖRENING**

Hur Kolbäcks Hembygdsförening växte fram.

Tanken på en hembygdsförening i Kolbäck var inte ny. Enligt muntliga uppgifter lär prosten Axel Eriksson tagit upp tanken inom en trängre krets, men av någon anledning fullföljdes inte uppslaget.

Den 1984 bildade Kolbäcks Hembygdsförening kan påstås leda sitt ursprung tillbaka i en arbetsgrupp som blev tillsatt inom Kolbäcks socialdemokratiska förening år 1979. Gruppens uppgift var att göra en fotoutställning till ett socialdemokratiskt 70 årsjubileum år 1981. Ett 15-tal personer drogs in i arbetet. Avsikten var att gruppen skulle upplösas efter fullgjort uppdrag hösten 1981. Nu blev det inte så av flera skäl.

Ett tiotal hade fångats av uppgiften att dokumentera Kolbäcks lokalhistoria. Dessutom hade ett stort antal bilder om livet i Kolbäck spårats upp. Gruppen upplevde att den stod mitt uppe i ett angeläget arbete som måste fortsätta. Cirkeln återuppstod varje höst sedan 1981 och under dessa år insamlades ett växande bestånd av Kolbäcksbilder, vilka reprograferades.

Tidigt i arbetet började människor antyda att cirkeln kunde få originalbilder. Ett mindre antal bilder blev också mottagna, dock utan att någon närmare reflekterade över konsekvenserna.

När det efterhand stod klart att cirkeln kunde få Verner och Oskar Erikssons i Borgby originalbilder ställdes cirkeldeltagarna på allvar inför frågan om cirkeln i juridisk mening kunde ställa upp som gåvomottagare. Vid närmare eftertanke stod det klart att cirkeln inte kunde ta emot gåvor.

Det fanns i princip två lösningar på problemet med eventuella gåvor. Antingen kunde man formalisera cirkeln som ett exklusivt sällskap, eller också kunde man ta steget fullt ut och bilda en hembygdsförening. Cirkeln enades omkring det senare alternativet.

Det första problemet blev det vanliga, nämligen att skaffa pengar till annonsering om planerna. Penningfrågan löstes genom att ABF erbjöd sig att bekosta annonsering m.m. En teckningslista blev utlagd på Kolbäcks Bibliotek.

Det första försöket att bilda en hembygdsförening gjordes i november 1983. Förutom cirkeldeltagarna kom Valfrid Ågren, samt Börje Teijler från Hallstahammar, som berättade om sitt arbete med Hallstahammars kommuns historia.

Att Ågren ställde upp kan nog anses som avgörande. Härigenom öppnades en möjlighet till den breda uppslutningen, som var en nödvändighet för framgång.

Ett nytt försök att få igång en hembygdsförening gjordes i januari 1984. Då kom ett 15-tal personer till biblioteket. Resultatet blev en kommitté med uppgift att förbereda stadgar och kalla till ett möte där föreningen kunde bildas.

Den 26 mars 1984 samlades 33 personer på Kolbäcks bibliotek för att bilda hembygdsföreningen.

En interimsstyrelse valdes som skulle leda föreningen till årsmötet 1985. Det var svårt att få en ordförande, men på förslag av Valfrid Ågren valdes en styrelse på 5 personer som sedan själva skulle konstituera sig.

Valda blev K.A. Ragnar, John Eric Bergelin, Kerstin Hall, Sven Nordström och Nils-Gunnar Karlsson. Suppleanter Valfrid Ågren och Enar Hjelm. Karl Arne Ragnar valdes sedan som föreningens första ordförande.

Detta var vad Karl Arne Ragnar skrev om starten av hembygdsföreningen.

Vad har då hänt under de 20 år som föreningen funnits.

Här kommer några axplock.

1986 Mats Källstig framförde en idé om att låta framställa en replik av ringfragment som hittats vid Amsta. På årsmötet 1987 beslutades att ringen skulle bli vår hembygdssouvenir.

1987 Kolbäcks Hembygd-förening mottog en fana på Svenska flaggans dag.

- 1991 På årsmötet avgick Karl Arne Ragnar som ordförande och Sven Nordström tog över.
Lokalfrågan har hela tiden varit ett problem. Föreningen fick disponera en förrådslokal under dåvarande biblioteket tillsammans med bildgruppen Prisma.
Den 1 september 1991 skrevs hyreskontrakt på en lokal i gamla "Kommunalhuset" vid kyrkan. Lokalen utrustades och invigdes den 16 maj 1992.
- 1994 Lördagen den 27 augusti firade hembygdsföreningen 10 år med att bjuda på en båttur med bogserbåten Rex, samt en subventionerad middag på gästgivargården.
- 1994 På våren startade en grupp ett projekt att återskapa en slätteräng på kyrkbyåsen.
- 1997 Arna Hellström och Elsie Thomsen kom in i föreningen och började med att strukturera upp vårt fotoarkiv. Bilderna sorterades upp i kategorier samt samlades i pärmar.
Hembygdsföreningen fick överta den s.k. tiondeboden vid kyrkan, och så startade ett 3 årigt arbete med att renovera boden.
- 2001 Den 1 september ordnar hembygdsföreningen turer med prämen Albert, som passerade förbi Herrevadsbro. Sven Nordström guidade och berättade om slaget vid bron.
Dagen därpå uppfördes ett skådespel om slaget och en medeltidsmässa hölls i kyrkan. Bakom kyrkan var en marknad ordnad.
Hembygdsföreningen serverade kaffe.
- 2002 Föreningen blev uppsagd från lokalen som skulle vara utrymd den 31 december. Med kommunens hjälp fick vi överta handelsbankens gamla lokal i centrumhuset. Några av föreningens medlemmar renoverade lokalen under vintern.
- 2003 Vid årsmötet den 23 mars invigdes den nya lokalen.
Varje tisdagseftermiddag hålls lokalen öppen: Träffen är välbesökt och omtyckt.
Föreningen har nu över 200 medlemmar.
- 2004 En minnesplats över slaget vid Herrevadsbro har iordningställts vid infarten till Herrevadsområdet. Man har här en fin utsikt över ån där den gamla bron en gång fanns.