

NATIONALDAG 2011 PÅ GÄSTIS I KOLBÄCK

När frågan om att få möjlighet att tala på Sveriges nationaldag kom uppenbarade sig en fundering, om vad skall jag tala?

Ganska snart kom ordet vägval upp.

Första vägvalet var inte så svårt, en partikollega på Öland hade haft ordet "saltlakritsglass" som nyckelord, låter visserligen oemotståndligt gott med jag valde bort det.

Livet består av vägval, nationen gör vägval och Kolbäck är ett vägval.

Jag skall försöka mig på att sortera ut några vägval.

Vi är i en tid av vägval för många unga människor, en del lämnar den trygga grundskolan för att ge sig in i mer eller mindre genomtänkta vägval inom gymnasieskolan. Många av dem kommer att ha Kolbäck som daglig punkt i livet.

En del unga har haft Kolbäck som daglig tangeringspunkt och lämnar nu gymnasiet för att ge sig ut, en del ut i världen, en del till nya studier och en del ger sig in i en oviss arbetsmarknad och dem önskar vi lite extra lycka till.

Som inflyttare har jag och min fru gjort ett val genom att flytta till den här bygden, visserligen med en och annan kulturkrock under vägen men vi anpassade oss och uppskattar vägvalet. Vi upptäckte att hela banklokalen var lika stor som en normal entré till banklokaler där vi kom ifrån. Vi upptäckte även att grannar kom in och satte sig i köket utan föregående varning, ovan och oftast trevligt. Viss förvåning att det inte fanns några H/M butiker i Kolbäck men vi har lärt oss att uppskatta frånvaron av storstaden.

Valet att få leva utanför staden är ett medvetet val, inte alltid uppskattat av barnen men förhoppningsvis ett medskick till den dag då det är dags för nya familjebildningar.

Vägvalet vi har är att fortsätta vara välkomnade till de som väljer vår bygd. Styrkan i det lilla samhället är att vi har möjlighet att se vår nästa, något som är en lyxvara i större samhällen.

Vår nation, vårt land som vi firar idag, står inför ett vägval.

Svenska flaggan är vår.

En symbol för vår fria nation. En symbol som vi skall vara rädda om, vårda och vara stolta över.

Det finns krafter som vill ha ett annat vägval med vår vackra flagga, krafter som vill göra flaggan till en intoleransens symbol. Det valet vill jag inte medverka till, mitt vägval och jag hoppas även ditt är att vår gul/blå flagga är en symbol för tolerans, människokärlek och demokrati.

När vi ser oss om vid Europas gränser och även inom Europa ser vi både lovande vägval och oroande vägval. Valet mellan demokrati och diktatur är inte alltid ett val som går att väljas, men jag är imponerad över kraften hos de människor som vill göra ett val men kanske inte når fram.

Vi nås även av budskapet att många unga skulle föredra diktatur framför demokrati i vårt land. Ett vägval som måste tas på allvar.

I mitt Sverige är vår blå/gula fana en garant för demokrati, min önskan är att det även är din.

Kolbäck har varit mångas vägval genom historien. I Herrevad gjorde Birger Jarl ett vägval, ett val som präglade Sverige som nation.

Vägvalet Gustav Wasa gjorde när han anlade stenhuset på holmen nere i strömmen i slutet av ån har påverkat hela bygden och uppfödningen av hästar till kavalleriet har gjort åsen till ett hästcentrum. Så även i våra dagar, bygden har de senaste dagarna varit i fokus inom svensk ridsport. Ett lyckat vägval.

Kolbäck var en anhalt och ett naturligt val när Sveriges första "motorväg" gick genom Svea rike, vår Eriksgata. Om stenarna runt omkring oss kunde vakna ur sin slummer skulle vi få reda på många vägval som gjorts här genom tiderna.

Vi här i dag har gjort ett vägval, ett val att komma till Gästgivaregården. Så som så många gjort före oss och som många kommer att välja i morgon och framöver.

För över 100 år sedan gjordes ett vägval som resulterade att järnvägen kom till Kolbäck.

För några år sedan fick stationsområdet ett stort ansiktslyft, valet den gången var att tågen skulle kunna passera Kolbäck fortare, inte stanna. Ett vägval som inte kändes så fullödigt.

Nu står vi inför ett nytt vägval i Kolbäck. Kommer vi att kunna få möjlighet att göra ett vägval eller kommer rälsen mellan Kolbäck och Borgåsund att rivas upp?

Det är ett val vi har, se på eller välj Kolbäcksbygdens överlevnad och möjlighet till utveckling.

Det är min absoluta tro och förhoppning att Kolbäck skall ha kvar sin plats på kartan,

Att vi får möjlighet att välja Kolbäcksbygden och småskalighetens lov

Att vi får vara den naturliga knutpunkten som vi varit i närmare 1000 år

Att vi fortsättningsvis får fira nationaldagen på Gästis i Kolbäck med fanan fladdrande i vinden

Och att vi alla får en underbar nationaldag.

/ Roy Cederbäck