

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007

Högtidstalare: Ulf Sköld

Kära Nationaldagsfirare. Dagen till ära – strålande vackert väder.
Jag känner en stor Ära samt både glädje och inspiration att få hålla högtidstalet vid firande av Svenska Nationaldagen här vid anrika Kolbäcks Gästgivargård.

Jag tycker det känns bra att vi anordnar festligheter och aktiviteter kring vår historiska Nationaldag.

Någon gång på 1800-talet togs den 6 juni fram som en nationell minnesdag. Dagen föddes till minne av den 6 juni 1523 då Gustav Vasa valdes till Sveriges Konung och unionsbandet med Danmark upphörde och Sverige blev en självständig stat.

1983 beslutades att den 6 juni ska vara Sveriges Nationaldag och även Svenska Flaggdagen. Sedan 2005 är Nationaldagen en helgdag.

Att man gjorde Sveriges Nationaldag till en helg skulle vara ett sätt att visa vår Nationaldag vara värt ett bättre utnyttjande än när det enbart var en Flaggdag. Tanken är att Svenska Folket ska ha något att samlas kring och fira.

I dag den 6 juni samlas stora skaror människor i vårt natursköna och vackra och avlånga land för att fira vår Nationaldag – samlas till festligheter och aktiviteter.

Vi sjunger vår Nationalsång som är skriven av Rickard Dybäck från Odensvi och vi sjunger om det gamla Sverige – som nu är det fria Sverige. Det fria Sverige som tronar på minnen från fornstora dag.

Vår flagga som skapades på 1450-talet är den näst äldsta i världen. Vi ser klart den Blå-Gula flaggan vaja mot den Blåa Himlen. Vi sjunger Hugo Alvéns: Sveriges Flagg – Flamma stolt mot dunkla skyar, till en glimt av sommarens sol – över Sveriges Skogar, Berg och Byar över vatten av viol – och vi känner nog då alla – en stor tacksamhet och glädje och en viss stolthet att få bo och leva i det vackra fosterlandet Sverige.

Jag tycker också det känns mycket trevligt och på ett sätt riktigt att få fira Nationaldagen här i Kolbäck vid trivsamma Kolbäcks Gästgivargård – som ligger så fint inbäddat under höga trädkronor vid Kolbäcksåns Vattensystem - Strömsholms kanal.

Kolbäck som ligger mitt i vår kommun – Hallstahammar – och som är orten där Järnväg – Vatten och Landsväg möts och området är fylld av en underbar natur och innehåller mycket av kultur och kulturbyggnader som järnvägsstationen, Tingshuset och Gästgivargården som alla är byggda på 1890-talet.

Gästgivargården har alltid varit en mötesplats och de forna kungarna som följde den Svenska Eriksgatan stannade till här vilken är en av Sveriges äldsta Gästgivargårdar. Gästgivargården som alltid varit känt för sin fina matkultur – varit och är något av den Svenska matsjälen.

Kolbäck är känt långt tillbaka i tiden. Platsen häromkring är fylld av Historiska Vingslag. Kolbäck är den kraftsamlande kraften för Birger Jarl.

Här utkämpades det omtalade slaget vid Herrevad 1251 – slaget som står för Sveriges framtida enande.

Sverige hette tidigare Svitjord och som står för Svea Rike.

Författaren och den mycket kände TV-profilen Fredrik Lindström skriver i sin bok: Svitjords undergång och Sveriges Födelse som utkom 2006.

Slaget vid Herrevad var ett avgörande skeende i vår Historia – Sveriges Födelse. Ett avgörande skeende i Sverige i den Svenska historiska Riksbyggandet av vårt land.

Han tillägger att staden Stockholm kom till efter efterdyningarna vid slaget vid Herrevad.

Namnet Sverige kom till 1384 i ett brev utfärdat i Kalmar. Vad vi kan konstatera av detta är att vi befinner oss på en Historisk plats när vi firar vår Nationaldag här vid Kolbäcks Gästgivargård.

I dag lever vi som bor i landet i ett modernt Sverige. Vi får leva i ett land i fred och detta har vi gjort i 193 år och i Frihet under ansvar.

Vi har en meddelande- och en yttrandefrihet och vi får leva i en demokrati med demokratiska spelregler.

Detta är en självklarhet tycker många – men så är det ej i många kulturer och länder.

Vi är också oss förunnat att leva i ett naturskönt land – med fyra olika årstider – Vår – Sommar – Höst – Vinter. Vi som bor här i Mellansverige kan på ett speciellt sätt följa och njuta av de olika årstiderna – där varje årstid har sin speciella prägel och skönhet.

Vi har även i vårt land en allemansrätt som är helt enastående – där vi med ansvar får vistas i skog och mark. Det är en rättighet som många utlänningar/ invandrare är förvånade över.

Allt detta är något att glädjas över och något som vi måste förvalta väl.

Nationaldagsfirandet förknippar vi nog också många gånger med Hembygden – vi får Hembygdskänsla. Känna av mänsklig värme och glädje förenad i lokal sammanhållning. Känna av de lokala kultur- och naturupplevelserna.

Vi har många natursköna platser i Mälardalen i vår kommun. Den största naturupplevelsen tycker jag vi har i Kolbäcksåns vattensystem med Strömsholms kanal och vad som finns runt kanalen.

Dragningskrafter mot kanalen har helt bidragit för tillkomsten av våra tätorter Hallsta, Kolbäck och Strömsholm.

Jag känner en viss stolthet men även tacksamhet och det tror jag många känner att vår kommun fått byggas upp i en fantastiskt fin och omväxlande natur/miljö.

Den centrala länk som knyter ihop kommunen är just Kolbäcksåns vattensystem Strömsholms kanal – det blå band som förenar Trångfors med sitt kraftverk och smedja, det underbara Skantzen området – Sörkvarnsforsen – Kolbäck med bland annat den underbara Gästgivargården och Westerkvarn i Mölntorp och längs ner i söder Strömsholm med sitt Kungliga slott med natur, kultur och hästar - allt detta en kombination som är unik i vårt land.

Vår nationalskald Alf Henriksson skriver i en dikt om Strömsholms Kanal:

”Håll öppen, håll öppen Strömsholms Kanal när vi kommer i slutet av maj från vassiga vikar i Mälarens dal till Smedjebackens kaj.

Bland grönskande björklöv och vit anemon skall vi fara vår porlande stråt genom trettio slussar i Kolbäcksån till Dalarnas malmberg med båt.

En strålände morgon när luften är mjuk och fåglarna sjunger för fullt skall vi komma till Hallstahammars bruk och få oss en snygg liten bult.

Surahammar med fröjd skall vi anlända till bland susande, savande träd där helt säkert en buffert kan fås om vi vill att buffas i slussarna med.

Vi skall komma till Ramnäs som konstfullt gör oss en kätting på vårgrön strand, och vid Virsbobruk med dess flensar och rör skall vi även lägga i land.

Till Fagersta smedja och tråddrageri skall vi nalkas med jublande själ, och Söder- och Norrbärke anlöper vi på vår gungande färd jämväl.

Vid Smedjebacken när göken gal skall vi landa på blomsterprytt krön.

Håll öppen, håll öppen Strömsholms kanal när våren blir varm och skön.”

Hela dikten är en stor och vacker hyllning till Strömsholms Kanal. Det är något vi kan glädjas och vara stolta över i vår kommun.

Jag känner även en stolthet över de människor som bor och verkar i kommunen. Det är lätt att bli imponerad av våra tillgångar av kreativa människor som på olika sätt är med och utvecklar vår kommun inom olika områden och verksamheter.

Vi har goda exempel där människor enskilt eller i gemenskap med andra har tagit tag i problem, kommit med idéer och gjort något fint av det hela. Så har det gått till inom många företag och organisationer – det har skett inom kultur och fritidssektorn, i föreningar och i den kommunala verksamheten.

Jag vill denna dag ge en speciell hyllning till alla föreningar och organisationer i vår kommun som gör fantastiskt fina insatser och som tar ansvar och är med och skapar och utvecklar både dagens och morgondagens Hallstahammar.

Stora insatser görs av ledare, styrelser, funktionärer med flera och detta utan tanke på belöning.

Vi är lyckligt lottade - vi har ett aktivt och levande förenings- och organisationsliv. Detta ska vi vara mycket tacksamma för.

Vi lever i vårt land i ett Välfärdssamhälle. Vårt Sverige är bland de länder i världen som har den högsta levnadsstandarden. Men välfärden kommer ej alltid alla till del. Det är också många som har det svårt. Vi har utslagning, människor som faller av välfärdskarusellen. Vi har många som känner ensamhet – flyktingar/invandrare som har svårt att komma in i det svenska samhället. För ungdomarna måste vi vuxna vara goda föredömen.

Det är viktigt att vi håller Solidaritets fana högt och detta kan vi göra på många olika sätt.

Och då främst genom att vara goda människor och goda medmänniskor.

Kärlekens budskap gäller - ta väl hand om varandra.

Det är viktigt att vårt land solidariskt ställer upp i det internationella arbetet att vi får en bättre och rättvisare värld.

Vi måste alltid lära av Historien för att möta och ge våra kommande generationer en bra framtid.

Mänsklighetens viktigaste fråga idag och framöver är miljöfrågorna.

Den obekväma sanningen står vi alla inför.

Det är de stora klimatförändringarna som vi nu och framöver står inför och det gäller för stora delarna av hela vår värld.

Kan vi inte minska Växthusgasutsläppen så kommer vi att stå inför stora miljöproblem. De fossila bränsle utsläppen måste minska.

Alla världens länder diskuterar just nu detta mycket aktivt för att de måste sätta in åtgärder mot detta problem – miljöfrågorna står just nu i fokus.

Det är viktigt att vi i Sverige är med i täten och driver dessa frågor.

Jag förutsätter även att vår kommun är en föregångskommun att driva miljöfrågorna och få ner växtgaseffekten.

Som enskilda personer – du och jag kan aktivt vara observanta vad vi väljer när det gäller inköp av varor och tjänster – så att vi främjar den totala miljön.

Till sist vill jag framföra en hyllning till en 300-åring. Nämligen Carl von Linné. Sveriges stora naturforskare, född den 23 maj 1707 i Råshult Stenbrohults socken. Har kallats för mycket, Blomsterkungen – Botanikerns fader. Linné som hade en utomordentlig blick för harmonin i naturen, för växternas och djurens inbördes beroende av varandra. Han har gjort iakttagelser som eftervärlden mycket uppskattar. Vi har ett stort tack att framföra.

Jag vill önska Er alla en skön sommar. Hoppas att ni tar Er tid och upptäcker alla smultronställen som finns i vårt Närområde. Låt närturnismen stå i centrum. Ge dej tid att upptäcka det som finns i vår natursköna natur – bli en liten Linné.

Jag säger som författaren – historikern Herman Lindkvist: Var stolt över vårt land – Sverige är fantastiskt.

Vi utbringar ett fyrfaldigt Leve för vårt fosterland Sverige.