



- 40** STRÖMSHOLM 1:10 fd läkarbostad fem byggnader ingår i fastigheten, anläggningen som är belägen på en höjd mitt i Herrskogen utgör ett intressant miljöparti.
Byggn (I) bostadshus byggnaden var ursprungligen offocerspaviljong på Utnäs Löt, där den uppfördes på 1890-talet. Omkr 1910 flyttades den till nuvarande plats. Byggmästare var Hjalmar Larsson. Byggnaden inreddes till läkarmottagning i bottenvåningen och bostad för läkaren i övervåningen. På 1950-talet ändrades huset om till fyra lägenheter, lärarbostäder.
 Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel, gråvit färg.
 Tak: Falsad plåt.

Byggn (II och III) fd syateljé respektive handelsbod, ursprungligen var dessa byggnader stall på Utnäs Löt, varifrån de flyttades på 1910-talet. I byggn II fanns en syateljé fram till 1920. I byggn III har det funnits diversehandel. Senare har husen byggts om till bostäder.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
 Tak: Falsad plåt.

Byggn IV fd vedbod byggnaden har flyttats från Utnäs Löt omkr 1910, där den troligen var vagnbod m.m. fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel gråvit färg.
 Tak: Tvåkupigt taktegel.



- 41** STRÖMSHOLM 1:14 bostadsfastighet, två byggnader ingår, under 1950-talet fanns här café och bageri.

Byggn (I) bostadshus uppfört omkr 1920.

Under 1950-talet hade byggnaden ytterligare en entré mot gatan. 1974 och -75 har stora förändringar gjorts i interiören.

Stomme: Stolpresning (troligen).

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Tvåkupigt taktegel.



- 42** STRÖMSHOLM 1:29 fd "Banvaktarstuga 56", tre byggnader ingår, miljön är mycket värdefull i landskapet (se vidare beskrivning Kyrkbyn 8:3)

Byggn (I) bostadshus uppförd 1877, en dörr mot järnvägen har tagits bort och ersatts med ett förnster.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Enkupigt taktegel.



43 STRÖMSHOLM 1:35 "Lindesborg", fd torp hästskötarbostad tre byggnader ingår. Tidigare har en ladugård hört till fastigheten. Trädgården som är av "gammaldags" typ har ett vidsträckt land av perenna växter. Bostadshuset har genomgått stora förändringar men har behållit sin karaktär, vilket skänker det visst värde. Hus och trädgård med omgivande vegetation utgör ett värdefullt exempel på denna typ av miljö.

Byggn (I) bostadshus på 1890-talet flyttades stugan på rum och kök från Kungsör. 1939 renoverades den i sin helhet, och på 1940-talet byggdes ett rum till. 1970 byggdes ännu ett.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel, ljusgul färg

Tak: Enkupert taktegel.



44 STRÖMSHOLM 1:53 fd torp för arméns pensionärer två byggnader ingår. I början av 1900-talet friköptes fastigheten. Torpet tillhör Herrskogens äldsta bebyggelse, och har ett vackert läge på en höjd mot skogen. Dess närmiljö är mycket värdefull. Byggn (I) bostadshus uppförd under 1800-talet, stugan flyttades då från Kungsör. Under början av 1900-talet är stugan tillbyggd med förstuga och moderniserad. Fn är byggnaden fritidsbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Enkupert taktegel.



45 STRÖMSHOLM 1:75 fd torp för stuteripersonal, tre byggnader ingår. Torpet tillhör Herrskogens äldsta bebyggelse och har ett intressant läge. Det är omgivet av höga lövträd.

Byggn (I) bostadshus, byggnadens exteriör tyder på att en ursprunglig stuga troligen uppförts på 1700-talet. Under 1800-talet har denna byggts ut och även fått sitt nuvarande tak.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupert taktegel.

Byggn (III) bodar, dass, uppförd troligen under 1800-talet, dasset har tillkommit senare.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående plank.

Tak: Tvåkupert taktegel.



46 STRÖMSHOLM 8:1 Strömsholms slott, ridskola, kungsladugården, skollokaler. 149 byggnader ingår i det på den bifogade kartan markerade området. De byggnader som hör till slott, ridskola och kungsladugård anses att byggnadsminnesmärka. Historik och beskrivning: Se inledande kapitel, bilaga och litteratur. De kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna redovisas nedan.

Slott, ridskola byggn 1-117

Byggn (1) slott, uppfört 1669-1681. Arkitekten är Nikodemus Tessin d.y. ursprungligen användes slottet som bostad för kungaparet. Sedan 1868 har dess lokaler brukats för ridskolans räkning fram till 1950-talet. F.n. används bygganden som museum under sommarhalvåret. Slottets grund är byggd under medeltiden. En borg uppfördes av Gustav Vasa på 1550-talet. Den revs på 1600-talet och nuvarande byggnad tog sin gestaltning. 1734-41 byggdes slottskapellet efter ritningar utförda efter Tessins intentioner av arkitekten Carl Hårleman. På 1730-talet började slottet inredas under drottning Ulrika Eleonoras ledning. Golv lades in, spisar och kakelugnar installerades. Fönster, dörrar och tak målades. Under 1760-talet gjordes ytterligare inredning och möblering. 1776 inreddes den berömda "kinesiska salongen", där Lars Bolander utfört målningarna.

Stomme: Tegelmur.

Fasad: Puts, ljusgul färg.

Tak: Falsad plåt (ursprungligen spåntak)

Byggn (2) fd slottskök "stenköket" uppförd 1731, arkitekt Carl Hårleman. På platsen fanns före 1731, en köksbyggnad uppförd 1652. 1910 byggdes matsalen till mot söder. F.n används byggnaden som servering under sommarhalvåret.

Stomme: Tegelmur.

Fasad: Puts, gul färg.

Tak: Enkupert taktegel.



4



10



16

Byggn (3) domartorn uppförd 1918

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Ribbor, gul färg.

Tak: Papp.

Byggn (4) "pagebyggnaden" uppförd 1681.

Arkitekt Nikodemus Tessin d.y. Här bodde ursprungligen slottets pager och lakejer. Post och affär har en gång funnits i byggnaden. Fn innehåller den fem bostadslägenheter. På 1920-talet kläddes huset med panel.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Falsad plåt (ursprungligen spåntak).

Byggn (5) fd sprutbod uppförd 1887 fn används byggnaden som garage.

Stomme: Tegelmur.

Fasad: Puts, ljusgul färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (7) fd stall, loge uppförd under 1700-talet fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (8) fd ladugård uppförd under 1700-talet fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (9) fotoateljé, 1921 uppfördes byggnaden på nuvarande plats. Ursprungligen är den byggd under slutet av 1800-talet.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Falsad plåt.

Byggn (10) "åldfrubyggnaden" uppförd 1687, arkitekt Nikodemus Tessin d.y. åldfrun, slottets "husmor" bodde i bottenvåningen och lärare i övervåningen.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Falsad plåt.

Byggn (13) fd källare och uthusbod "fikonkällaren" uppförd under 1500-talet. Fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Stenmur, liggtimmer.

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (16) fd värdshus "värdshuset" uppfört 1697. Arkitekt är Nikodemus Tessin d.y. Till början av 1920-talet drevs här värdshusrörelse. Krogen var känd vida omkring. I byggnadens södra ände fanns en danslokal.

Fn består huset av bostadslägenheter.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Falsad plåt.

Byggn (17) fd affär, bostadshus uppförd 1916, fn används byggnaden endast som bostadshus.



24



25



26

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (18) stall, vagnbod, tvättstuga, uppförd i slutet av 1800-talet.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående plank, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (19) fd stall för slottsträdgårdsmästaren uppförd under 1700-talet. Fn används bygganden som förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (20) fd ladugård (troligen tillhörande äldfrun), hönsbhus. Uppförd under 1700-talet. Fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (21) fd ladugård, stall, vedbod, vagnbod, dass, uppförd under 1700-talet. Fn används byggnaden som förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (22) fd slottsmagasin, "kronboden", uppförd under slutet av 1600-talet, fn används byggnaden som redskapsbod.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (23) förrådsbod uppförd under 1700-talet.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (24) bostadshus "paradiset" uppfört 1691-93 fn är byggnaden slottsvaktmästarebostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (25) bostadshus "paradiset" uppfört 1691-93 fn används byggnaden som fritidsbostad. Under 1600-talet var huset "postbyggning", det bestod ursprungligen av två

stugor som byggts samman. Under 1880-talet bodde här skomakare Tibbelin. Hans stövlar som kallades "tibbelinare" var kända för sin goda kvalitet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (26) bostadshus "paradiset" uppfört på 1870-talet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Reveterad puts, ljusgul färg.

Tak: Falsad plåt.



28

Byggn (28) bostadshus "Chefsvillan" uppförd 1903 på nuvarande plats. Byggnaden är flyttad från Utnäs löt, där den var militär-sjukhus, uppförd omkr 1890. I övervåningen bor ridskolans chef, i bottenvåningen rid-lärare.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel, ljusgul färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (33) fd bostadshus "Thottska villan" uppförd 1770. Ursprungligen bodde stuteri-
chefen här. Sedan mitten av 1950-talet, då hingstdepån upphörde används byggnaden som kontorslokaler för ridskolans administration, gästrum och sällskapsrum. Omkring 1900 byggdes huset till på den norra sidan med en vinkelbyggnad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Reveterad puts, gul färg.

Tak: Falsad plåt.

Byggn (35) fd bostad uppförd under 1800-
talet fn används byggnaden som förråd.

Innan fanns här ett hönshus.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (36) fd bryggghus uppfört under 1700-
talet fn är byggnaden stall.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (37) spannmålsmagasin troligen uppförd
i början av 1800-talet. 1849 byggdes magasin-
et till och renoverades.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (38) banloge (loge + vagnbod) uppförd
1843.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (39) fd bostad troligen har byggnaden
sitt ursprung från 1600-talet. Fram till
1935 var huset bostad. Fn innehåller det

kontor (artistförmedling), bastu, tvätt-
stuga, förråd.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (40) vedbod uppförd under 1800-talet.
Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (41) fd grishus, hönshus, uppförd
under 1700-talet fn används byggnaden som
garage.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



33



39



42

Byggn (42) bostadshus "Läkarbostaden" uppförd troligen på 1600-talet, sannolikt var den ursprungliga byggnaden stallmästarens bostad. Senare var den underberidareboställe. I och med att övervåningen byggdes på 1813 fick huset sitt nuvarande utseende. Fram till mitten av 1950-talet har det varit läkarbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



45

Byggn (44) bostadshus "Beridarebostaden" troligen uppförd vid mitten av 1600-talet.

Tidigare har byggnaden varit försedd med veranda i 1890-talsstil. Denna är nu riven. Köksingången byggdes till omkr 1900.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (45) bostadshus "Kamrersbostället" uppförd 1740, omkring 1900 byggdes köksingången till.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (46) fd kamrerskontor, uppförd 1840 fn används byggnaden som bostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (47) fd jungfrukammare, bagarstuga, tvättstuga uppförd 1700-talet. Fn används byggnaden som förråd och garage.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



48

Byggn (48) bostadshus "Veterinärbostad" uppförd 1860. Köksingången är tillbyggd omkr 1900.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, ljusgul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (49) fd jungfrukammare, matbod, vedbod uppförd 1860. Fn används byggnaden som förråd och sommarrum.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Reveterad puts, ljusgul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (50) stall troligen har byggnaden sitt ursprung från 1700-talet. Under senare tidpunkt har den byggts om, fn används den även till garage.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



Byggn (54) fd spruthus uppfört 1839, fn är byggnaden garage.

Stomme: Korsvirkeskonstruktion.

Fasad: Puts, gul färg.

Tak: Falsad plåt.

54



58

Byggn (55) fd ridhus, vagnbod, "spottlådan" uppförd 1870, på dess plats stod tidigare det gamla "Lifstallet" vars virke återanvändes. Klocktornet kommer från det gamla "Klockstallet". Fn används byggnaden som kontor.
Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Reveterad puts, gul färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (56 och 57) stall "fölstallet" (56), "hingststallet" (57) uppförda 1876. Arkitekt E.E. von Rothstein.
Stomme: Tegelmur.
Fasad: Puts, vit färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (58) ridhus, hingstdepåns ridhus uppförd 1855. Ursprungligen flyttades ett ridhus till platsen från Kungsör. Det brann ner, varefter denna byggnad uppfördes lika den ursprungliga.
Stomme: Tegelmur.
Fasad: Puts, vit färg.
Tak: Falsad plåt

Byggn (59) ridhus, ridskolans ridhus uppförd 1909.
Stomme: Stolpresning.
Fasad: Liggande fasspontpanel, gul färg.
Tak: Papp.

Byggn (60) stall, uppförd 1910.
Stomme: Stolpresning.
Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (61) sjukstall "hästlasarettet" uppförd omkr 1850.
Fasad: Puts, gulbeige färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (62) fd smedja uppförd ursprungligen under 1600-talet, fn inryms i byggnaden ett sadelmakeri.
Stomme: Gråstensmur

Fasad: "-", stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (63) marketenteri, bostadshus, uppförd omkr 1850.
Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Liggande fasspont, faluröd färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (64) bostadshus, "Fodermarskbostaden" uppförd under 1700-talet fn används byggnaden som elevförläggning till ridskolan.
Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (65) fd smeddrängkammare, matbod, källare, uppförd under 1700-talet, fn används byggnaden till elevförläggning av ridskolan.
Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.



59



64



68

Byggn (66) fd tvättstuga, vedbod uppförd under 1700-talet, fn är byggnaden förråd. Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg. Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (68) bostadshus "Förvaltarebostaden" uppförd omkr 1910.

Stomme: Timmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg. Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (84) bostadshus "Mahognyvillan" uppförd början av 1800-talet, ursprungligen var bostäderna avsedda för stallpersonal. Fn användes byggnaden som elevförläggning till ridskolan.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (87) fd bostadshus, småskola, uppförd 1811-13. Fram till 1862 då småskolan inrättades var byggnaden bostadshus. På 1930-talet lades skolan ner. Lokalerna används för ridskolans undervisning.

Stomme: Lera, halm, gessel.

Fasad: Puts, gul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (91) fd sjukstall "Lasarettstallet" uppförd under 1800-talet. Fn inrymmer byggnaden lunchrum, lektionssal, bastu. En tid har handelsbod funnits i byggnaden.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (92) fd snickeri uppförd under 1800-talet, fn inrymmer byggnaden tvättstuga, mangelrum, pannrum.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



84

Byggn (93) bostadshus uppförd 1811-13.

Ursprungligen innehöll byggnaden åtta lägenheter för stuteripersonalen. Då fanns entrédörrar även mot vägen. På 1930-talet slogs lägenheterna samman till två stycken.

Stomme: Lera, halm, gessel.

Fasad: Puts, gul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (95 och 96) bostadshus uppförd 1811-13. Ursprungligen innehöll byggnaden sexton lägenheter. På 1930-talet slogs lägenheterna samman till fyra stycken.

Stomme: Lera, halm, gessel.

Fasad: Puts, gul färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (98) källare uppförd omkr 1813.

Stomme och fasad: Gråstensmur.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (99 och 101) fd ladugård, loge, uppförda 1811-13 fn används byggnaderna som elevförläggning till ridskolan.

Stomme: Lera, halm, gessel.

Fasad: Puts, gul färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



95



107

Byggn (102, 104 och 111) bostadshus uppförda troligen under 1800-talet. Senare har byggnaderna genomgått omfattande ombyggnad.
Stomme: Troligen liggtimmer.
Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (106) bostadshus uppförd början av 1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (107) bostadshus "Körmästarebostaden" Uppförd i början av 1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.



120

KUNGSLADUGÅRDEN Byggn (118-140)

Byggn (118) bostadshus "Arrendatorsbostaden" uppförd 1815, ursprungligen var byggnaden faluröd med synliga timmerstockar. På 1880-90-talet byggdes en snickarglädjeväranda. Omkring 1900 putsades fasaden.

Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Reveterad puts, ljusgul färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (120) fd gårdsmejeri, bostad, uppförd under 1800-talet. Fram till 1900 var byggnaden mejeri och arbetarbostad. Fram till ombyggnaden 1939 inrymde den mjölkammare, visthusbod, ostkällare. Fr.o.m 1939 är byggnaden bostadshus.

Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (121) fd hönsbarn, uppförd under 1800-talet, fn är byggnaden förråd.

Stomme: Liggtimmer.
Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (123) magasin uppförd omkr 1860.
Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Falsad plåt.

Byggn (124) magasin, spannmålstork uppförd 1923.

Stomme: Cementstensmur, stolpresning.
Fasad: Grå puts, stående plank, faluröd färg.
Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (125) fd vedbod uppförd omkr 1870 fn används byggnaden som garage.

Stomme: Stolpresning.
Fasad: Stående plank, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (126) fd finvagnbod uppförd omkr 1870 fn används byggnaden som garage.

Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (127) fd stall uppförd omkr 1870 fn används byggnaden som garage.

Stomme: Liggtimmer.
Fasad: -"- , stående locklistpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.



123, 124



125, 126, 127



144

Byggn (129) ladugård, stall, loge, uppförd 1915, 1920, 1937.

Stomme: Cementstensmur, stolpresning.

Fasad: Grå puts, stående plank.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (132) fd smedja uppförd omkr. 1900, fn är byggnaden tom.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (136) bostadshus uppförd i början av 1800-talet fn är byggnaden fritidsbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (137) bostadshus "Elvingstugan" uppförd i början av 1800-talet fn är byggnaden fritidsbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (138) fd höns hus uppförd 1941, Fn används byggnaden som förråd. Ett flertal höns hus av samma typ finns på Strömsholm.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggnader som är eller har varit knutna till skolan (utom småskolan) byggn 141-146.

Byggn (143) fd ladugård, stall uppförd troligen i början av 1800-talet fn är byggnaden skolbussgarage.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: "-"-, stående lockpanel

Stående plank, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (144) bostadshus "Nattvaktbostad".

Troligen har byggnaden sitt ursprung från 1600-talet. Under 1700-talet har den fått sitt nuvarande utseende. Fn är huset bostad för skolvaktmästaren.

Stomme: Liggtimmer (+ 4 cm lera och halm)

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (145) bostadshus (se Strömsholm 8:6) "Lärarykstaden" uppförd under 1700-talet.

I denna byggnad bedrevs undervisning till 1845, då den nya skolbyggnaden togs i bruk.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Enkupigt taktegel.

47 STRÖMSHOLM 8:1

"Strömsvik" Kronogods tio byggnader ingår. Från början hörde Strömsvik till Kungsladugården. Strax före 1900 är de flesta av gårdens byggnader uppförda.

Byggn (I) manbyggnad uppförd 1912.

Stomme: Troligen tegelmur.

Fasad: Puts, vit färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.



Byggn (II) bostadshus "Inspektorsbostaden"
Uppförd omkr. 1890.

Stomme : Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (IV) dass, garage uppförd omkr. 1890.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fjällpanel, stående lock-
listpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VI) smedja uppförd omkr. 1890.

Stomme och fasad: Gråstensmur.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (VIII) fd stall uppförd omkr. 1890.

Fn används byggnaden som loge och spann-
målstork.

Stomme:Liggtimmer.

Fasad: Liggande fjällpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Byggn (IX) fd magasin uppförd omkr. 1890.

Fn används byggnaden som maskinhall och
garage.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande fjällpanel, faluröd färg.

Tak: Korrugerad plåt.



II

48 STRÖMSHOLM 8:1

"Slussvaktarbostället", sex byggnader ingår.

Byggn (II) fd övernattningsstuga för pråms-
skeppare, uppförd på sin ursprungliga plats
vid bron omkr 1900. Till nuvarande ställe
har byggnaden nyligen flyttats. Den används
som bostadsrum.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Liggande fasspontpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.

Bygn (III) fd ladugård, lider, loge, uppförd
troligen omkr 1795, då kanalen togs i bruk.
Byggnaden har i början av 1900-talet använts
som slakteri. Fn är den förråd.

Stomme och fasad: Gråstensmur, liggtimmer,
faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (IV) fd fähus uppförd i slutet av 1800-
talet, fn används byggnaden som redskapsbod.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

49 STRÖMSHOLM 8:1

"Grindstugan" fd torp tre byggnader ingår.

Stugan har ett vackert läge i ett lövskogs-
bryn på Strömsholmsåsens östra sida. Den
ingår i ett skyddsvärt landskapsparti.

Byggn (I) bostadshus uppförd i början av
1800-talet.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.





50 STRÖMSHOLM 8:1

"Hanestorp" fd torp för personal vid Strömsholm, tre byggnader ingår. I norr är torpet omgivet av höga lövträd. Mot söder öppnar sig åker, strandäng och Fredens vatten. En mycket värdefull miljö. Hanestorp ingår i en rad av mycket gamla torp i ett skyddsvärt landskapsparti.

Byggn (I) bostadshus, uppförd troligen under 1700-talet, fn är byggnaden fritidsbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

Byggn (III) fd brygghus uppfört troligen under 1700-talet, fn används byggnaden som sovstuga.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Tvåkupigt taktegel.



II

51 STRÖMSHOLM 8:1 fd torp för personal vid Strömsholm, beläget norr om Hanestorp, fem byggnader ingår. Dessa har inget större kulturhistoriskt värde. Torpmiljön utgör dock ett värdefullt inslag, då den ingår i en rad av mycket gamla torp i ett skyddsvärt landskapsparti.

Byggn (II) fd bostadshus, troligen uppfört under 1700-talet, förmodligen har stugan varit drängkammare, undantagsstuga, senare tvättstuga, bakstuga.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: "-"- ,stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.



52 STRÖMSHÖLM 8:1 fd torp, regementsexpedition, två byggnader ingår. Dessa är mycket välbevarade såväl utanpå som inuti. Torpet är beläget i en stor öppen glänta, väl synligt från vägen, omgivet i norr av tät lövskog. Miljön är mycket värdefull och ingår i en rad av mycket gamla torp i ett skyddsvärt landskapsparti.

Byggn (I) bostadshus uppförd under 1700-talet, ursprungligen har byggnaden varit en torpstuga som byggts till mot norr. Fn är byggnaden fritidsbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

I



- 53** STRÖMSHOLM 8:1 fd torp för personal vid Strömsholm, fd snickarebostad (beläget väster om föreg. torp). Tre byggnader ingår. Torpet har ett vackert läge i en öppen lövskogsglänta vid vägen. Det ingår i en rad av mycket gamla torp i ett skyddsvärt landskapsparti.

Byggn (I) bostadshus uppfört i början av 1800-talet, fn är byggnaden fritidsbostad.
Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt fasadtegel.



- 54** STRÖMSHOLM 8:1 fd torp för personal vid Strömsholm (beläget väster om föreg. torp).

Två byggnader ingår. Torpet har ett vackert läge i en lövskogsglänta vid vägen. Det ingår i en rad av mycket gamla torp i ett skyddsvärt landskapsparti och utgör ett värdefullt exempel på torpmiljö.

Byggn (I) bostadshus uppförd under 1700-talet. Fn används byggnaden som fritidsbostad.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.



- 55** STRÖMSHOLM 8:4 fd torp, häståkarebostad, fyra byggnader ingår. Torpet är beläget i ett skogsbyn vid vägen. Närmiljön är värdefull.

Byggn (I) bostadshus uppförd omkr 1780. Fn används byggnaden som fritidsbostad.
Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående lockpanel, faluröd färg.
Tak: Enkupigt taktegel.



- 56** STRÖMSHOLM 8:6 "Lärarybostaden" (se Strömsholm 8:1 byggn 145). Fastigheten är avstyckad från Strömsholm 8:1, två byggnader ingår. "Lärarybostaden" har ett stort kulturhistoriskt värde, då den utgör en viktig länk i Strömsholms och skolans historia.